



Voorzitter: Julia Schmidt  
Secretaris: Elle Daemen  
Penningmeester: Annemie Bruls

Website: [www.maastrichtseskiclub.nl](http://www.maastrichtseskiclub.nl)  
E-mail: [maastrichtseskiclub@outlook.com](mailto:maastrichtseskiclub@outlook.com)  
Bankrek.: NL58 INGB 0002 5226 25  
t.n.v. Maastrichtse Ski Club

**Trainingsagenda:**

- >> woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. in en rond Sportpark Jekerdal, Mergelweg, Maastricht:
    - conditietraining
    - hardlooptraining
    - Nordic Walking
  
  - >> dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 u. vanaf Statieplein in Kanne
    - conditietraining
    - Nordic Walking
  
  - >> zondagmorgen van 09.30 – 11.00 u. wandelen, bijeenkomst Statieplein in Kanne.
  - >> ook op zondagochtend: hardlooptraining.
- Informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,  
[gerardhermkens@home.nl](mailto:gerardhermkens@home.nl), 06 53 94 77 30.



Wandelen rond Mechelen met Julia op 17 maart.

*Deelname aan trainingen  
en andere activiteiten van de  
Maastrichtse Ski Club  
is voor eigen risico. 1*

## INHOUDSOPGAVE

				<u>Verslag:</u>	<u>Foto's:</u>
1	Trainingsagenda				
2	Inhoudsopgave				
3	Voorwoord			Annemie Bruls	
3	Clubagenda				
4-5	Varia-middag	Mijn Rijckholt	2 februari	Wiel Birkhölzer	Betty Heinen
6-7	Langlaufreis 2024		2-11 februari	Ine Hofman	Elly v d Essen Ine Hofman
7	Hieringe biete	Asselegoonsdag	14 februari		Betty Heinen
8	Varia-middag	Chemelot	2 maart	Arie Boersma	Chemelot
9-10	Wandelen	Mechelen	17 maart	Julia Schmidt Elle Daemen	Gerrie Boersma Corrie Mommen Julia Schmidt
11	Lente-etentje	Randwyck	21 maart	Elle Daemen	Karin Vermeulen
12	Paas-traditie	paaseieren van Guus Beaujean en Mieke Stax	27 maart		Betty Heinen
13	Varia-middag	Glowgolf	5 april	Kiky van de Ven	Betty Heinen
14	Wandelen	Mechelen enquête	mei wandelweekend	wandelleiders wandelleiders	
15-16	Merci-Moment	Kasteeltuin Brasserie Schaloen	20 april	Harrie Hutschemakers	Betty Heinen  Julia Schmidt

## VOORWOORD



De zomer komt eraan, hopelijk kunnen we de regen nu achter ons laten. Maar MSC gaat gewoon door met haar programma, regen of geen regen.

Trainen zondagmorgen, dinsdagmiddag en woensdagavond, voor elk wat wils. Tussendoor de Varia-middagen en de wandelingen, wat willen we nog meer.

Meerdere leden hebben weer de EHBO-cursus en een Reanimatiecursus gevolgd onder leiding van Marcel Kessels.

Op naar het 55-jarig jubileum in 2025. Daar maken we weer een mooi feest van.

Misschien zijn er onder de leden nog goede ideeën om tot een unieke bijeenkomst te komen. We horen graag.

Groetjes, Annemie Bruls



## Clubagenda 2024

mei	3	vrijdag	Varia-middag
	12	zondag	wandelingen
juni	3	maandag	bestuursvergadering
	7	vrijdag	Varia-middag
	16	zondag	wandelingen
juli	18	donderdag	bestuursvergadering
augustus	4	zondag	wandelingen
	16	vrijdag	Algemene Ledenvergadering
	25	zondag	seizoenopening
september	6	vrijdag	Varia-middag
	12	donderdag	bestuursvergadering
oktober	4	vrijdag	Varia-middag
	13-15	zo-di	wandelweekend
	17	donderdag	bestuursvergadering
november	1	vrijdag	Varia-middag
december	8	zondag	Eindejaarswandeling

## Varia-middag Mijn Rijckholt

Eindelijk is het dan zo ver. Na 3 maanden afwezigheid is er op vrijdag 2 februari weer een Varia-bijeenkomst. Ditmaal in Rijckholt in het nieuwe Regionaal Infocentrum Mijn Rijckholt, gehuisvest in de voormalige kloosterkerk van de paters Dominicanen.



Bij de zij-ingang worden we opgewacht door onze gids van deze middag, Nicole Vroon. Zij brengt ons via de voormalige Kruisgang van het klooster naar de expositieruimte. De expositie heeft als hoofdthema Vuursteen. Niet alleen het ontstaan ervan, maar ook de invloed ervan op de mens en hun omgeving

De expositie is gehuisvest in een deel van de (voormalige) kerk. Het kerkgebouw vindt zijn oorsprong midden jaren 1880, toen een groep Franse Dominicaner paters hun land verlieten, als gevolg van de anti-clericale wetgeving en zich uiteindelijk vestigden in Rijckholt.



In de jaren 80 van de vorige eeuw is het klooster afgebroken en bleef alleen het huidige deel over. Na een 15 jaar durend proces van renovatie en herindeling is het kerkgebouw, mede door het werk van vele vrijwilligers, bewaard gebleven voor Rijckholt. Het huisvest nu niet alleen de kerk. Een deel is ook verkocht aan de buurman (Eetcafé Riekelt) die van de bovenverdieping een B&B gemaakt heeft. In de benedenverdieping is nu Mijn Rijckholt gehuisvest.

De rondleiding begint met de wereldreis van Rijckholt. Onze gids legt uit dat 200 miljoen jaar geleden Rijckholt in de buurt van de Zuidpool lag. In de loop der tijd is Rijckholt, langzaam maar zeker, door de constante beweging van de aardplaten, in noordelijke richting opgeschoven, tot waar het nu ligt.

75 miljoen jaar geleden (het Krijt) bevond Rijckholt zich ter hoogte van de zuidpunt van Spanje in een ondiepe zee. Het begin van het proces van de vorming van vuursteen. Afstervend plankton zakte naar de zeebodem en vormde daar een laag, die zich omvormde tot wat we nu mergel noemen. Kreeftjes





groeven gangen in deze zachte zeebodem, die zich later vullen met de harde kiezel-skeletten van sponzen. Door druk en tijd vormde zich hieruit uiteindelijk vuursteen. Op diamant na het hardste materiaal. Hoewel de naam anders doet vermoeden, kun je geen vuur maken door 2 stukken vuursteen tegen elkaar te slaan. Hiervoor heb je een stuk ijzer en vuursteen nodig.

En hoewel vuursteen hard is, is het goed te bewerken. Ook nu weer: niet met vuursteen maar, verrassend genoeg, met het zachte materiaal van een hertengewei.

Dit leidde ertoe dat al in een vroeg stadium door de pre-historische mensen werd gezien dat vuursteen goed te gebruiken is om werktuigen van te maken. Gevolg, een 6.000 jaar geleden werd er al mijnbouw gepleegd om deze grondstof te delven.



De expositie gaat aansluitend verder over de invloed van vuursteen op omgeving en mensen. Inclusief de "herontdekking van de mijnen" rond 1880 door de Belgische geleerde Marcel De Puydt.



Diegenen die iets missen, de expositie is op zaterdag en zondag geopend en vrij toegankelijk. En zeer zeker de moeite waard.



Al met al een zeer interessante Varia-middag, die natuurlijk besloten is met de gebruikelijke evaluatie onder het genot van ..... Ditmaal in Kaffee Riekel.

Wiel Birkhölzer

## Langlaufreis 2024

## Verlag Ine Hofman

2 Februari vertrok Harrie met nog drie personen richting Ulm naar ons overnachtingshotel op weg naar Ramsau. In de namiddag kwam ook de rest van de groep naar het hotel waar we samen in het centrum gingen eten. Sommigen gingen nog een afzakkertje halen tegenover het hotel.

Na een nacht lekker geslapen te hebben, zat Harrie met zijn harem aan de ontbijttafel genieten van de reis en de rit naar Oostenrijk wat nog komen gaat. Alles loopt voorspoedig.

Dag 2, aangekomen in Ramsau werden we hartelijk ontvangen door Barbara (hoteleigenaresse), inchecken, kamers verdelen en naar de skihut naast hotel waar we ontvangen werden met schnaps van eigen brouwsel. Later in de middag, rond 18.30 uur gingen we dineren, alles zelf gemaakt en verbouwd, vlees ook.



te



Zondag, dag 3, regen, ja dat hadden we niet gepland. Toen besloten de langlaufers nog een dag te wachten en gingen een museum in Hallein bezichtigen. De anderen van de groep wilden perse naar de hut en gingen door de regen. Maar al snel hield het op. Daar aangekomen gingen ze al snel aan de Jägerthee. Tegen 12 uur kwam de zon en konden heerlijk buiten genieten.

De komende dagen gingen de langlaufers toch op de latten maar de sneeuw was toch van minder kwaliteit en ijzig.



Woensdag gingen twee van de groep met de bus naar Schladming om op de piste iets te drinken. De zon kwam al snel door en goed warm was het geworden en konden al snel de jassen uit.

Het hotel had dit jaar een hele goeie ober die ons de hele week goed en vriendelijk bediend had, zijn vrouw Anne werkte in de hut ernaast waar het ook altijd gezellig was. We konden de hele week buiten zitten zo zonnig was het, wel jammer voor de sneeuw want die werd van minder kwaliteit.

Toen de langlaufers het na drie dagen wel gezien hadden, gingen ze in Schlierbach het Cisterciënzerklooster bezoeken.

De dag erna gingen ze naar het lodenfabriek wat ook altijd wel apart is hoe ze daar alles maken. Het zit er weer op na een supergezellige week met veel zon en geen verse sneeuw.

Harrie vertrok weer met z'n harem richting Ulm voor de overnachting. Sommigen hadden onderweg nog een carnavalsoptocht gezien met leuke pakjes aan. Het was net Maastricht zeiden ze.

Aan de avond, rond 18.45 uur gingen we met z'n allen op zoek naar een restaurant voor iets te eten. We kwamen langs het water waar leuke restaurantjes lagen, Gaststätte Wilder Mann waar we buiten zaten en toch binnen met heel veel terrasheaters en op iedere stoel dekens voor de benen, en het eten was ook super, nog een toetje voor sommigen en nog een borrel en iedereen ging voldaan naar het hotel voor de overnachting.

Na het laatste ontbijt samen na een super gezellige week samen.

Bedankt voor de organisatie Harrie, Julia en Corrie.

Ine



## Excursie Chemelot van MSC op 8 maart Verslag Arie Boersma



Wij zijn op een prettige manier bij Sjoenk in Geleen met een kop koffie ontvangen voor onze excursie naar het Chemelot terrein. De inleiding bestond uit een overzicht van de activiteiten die op dit terrein hebben plaatsgevonden vanaf de eerste cokes die daar in 1926 gewonnen en vergast is. Deze ontwikkeling leidde tot de oprichting van de stichting Chemelot (2016) en de Brightlands campus. De Stichting houdt zich bezig met onderhoud, planning, strategie, marketing en vergunningen.

Het 880 hectare grote terrein herbergt een aantal fabrieken die verantwoordelijk zijn voor 20% van het Limburgse inkomen en waarvan de gemiddelde Nederlander 300 kilo aan product in huis heeft.



De rondrit met de bus heeft ons eerst in het Noordelijke deel van het terrein gebracht. In dit gedeelte ligt de productie van ammoniak en logistiek (aanlevering olie, gas, containers, spoor). Dat met de fabrieken van: OCI Nitrogen (ammoniak productie en opslag, ureum en melanine), Sabcic met chemicaliën, plastics, voedingsstoffen en metalen, Basic Pharma (geneesmiddelen o.a. neusspray), AnQore (aquilonitril voor oa. LEGO), Fibrant (Caprolactam = grondstof voor nylon, ecolactum, ammoniumfosfaat), Carbolim (koolzuur voor oa. Coca Cola), Avantium (plantaardig plastic), Sekisui (met een foam-laag voor veiligheidsglas),

Air Liquide (acytyleen voor het lassen) en Simaco (schoonmaak acytyleen gasflessen). De ovens hebben een temperatuurbereik van -200 tot 1000 graden voor het kraken en de verwerking van olie, gas en afval tot nafta en daarna tot ethyleen en propaan. We vinden er ook de warmte-krachtcentrale (RWE), koeltoren, steenberg met zonnepanelen, safetyshop en de bedrijfsbrandweer.

Via de Jos Verstappen bocht kwamen wij in het zuidelijke deel. Hier staan vooral de bedrijven die ammoniak gebruiken om diversie plastics te maken en een blusvijver. Dat waren: Alanxea (synthetische rubber), EPDM (afdichting auto's, dakbedekking tape, vijfervolie), ESMA (vezelvormige coating voor oa. vloerbedekking), Stanyl (hittebestendig plastic met als klanten Apple, Airbus, Rolls Royce), Mitsui lichtgewicht plastics voor de auto-industrie), Vynova (pvc productie; goed te recyclen), Borealis (vloeibare plastic isomeren)

Na de mechanische recycle fabriek en de voor de veiligheid brandende vlam kwamen wij langs het Noordelijk gelegen terrein bij Sjoenk terug, waar de groene kwast gehanteerd werd door de op het terrein voorkomende dieren en bomen te benoemen. Dat gebeurde met een kop bruine koffie.



Arie Boersma







Bij het Dr. Janssenplein in Mechelen verzamelden zich rond 11 uur 22 goedgehumte MSC-ers voor een clubwandeling. Iedereen was blij dat de weersverwachting bijgesteld was van “regen” naar “droog tot 16.00 u.” Maar met de gevolgen van de vele regen van de afgelopen tijd zou deze dag nog vaak rekening moeten worden gehouden. De bodem had op veel plaatsen de watermassa nog niet kunnen verwerken.

Rond de wandelleiders Harrie, Corrie en Julia verzamelden zich liefhebbers van ca. 12, 9 en 4 km. Vooral voor de nog nieuwe “korte variant” bleek met 9 deelnemers de belangstelling groot.

Julia : “De korte route”

Alle voorspelde regen bleef uit en het werd een prachtige lentetocht langs onze heuvelland -rivier de Geul. Met negen mens sterk liepen we vanaf Mechelen naar Partij en na een flinke rustpauze, zonder vlaai!!, via een andere weg en de andere kant weer terug.



Het bleek voor de deelnemers een ware ontdekkingstocht waarbij we stilstonden bij allerlei natuurverschijnselen die op het eerste oog niet zo bijzonder leken maar met enige toelichting toch nieuw waren.

Zelfs de zon begeleidde ons op de laatste kilometer zodat een bankje, terras en rondje om de kerk ons alweer helemaal in zomerse sferen bracht.

Het was een prachtige dag waarbij we met elkaar en in de natuur genoten hebben.



Elle: De 9 km –wandeling



bleek voor de negen deelnemers een zeer gevarieerd landschap te bieden met bos, velden, prachtige vergezichten, vrolijke bloesem en natuurlijk klim- en daalpaden. Vanuit Mechelen werd pas gezet naar het Schweibergerbos.

Dat bleek te verrassen met een grote hoeveelheid gesneuvelde bomen, die dwars over de paden en de daarnaast gelegen bosranden lagen. Het werd een heuse kruipdoor-sluipdoor klim naar boven. Maar ook boven aangekomen bleek het een doorweekte massa. die het wandelen allesbehalve eentonig maakte.

Aangekomen in het gehucht Dal Bissen werden we verrast door enthousiaste dorpingen die de bezoekers langs de weg begroetten. Hun applaus gold echter niet de wandelaars, maar de deelnemers aan de Heuvelland Marathon (van Vaals naar Maastricht). Het bleek de achterhoede te zijn van de 1500 marathonlopers, die dapper nog de lange weg tot Maastricht wilden afleggen.

Dal Bissen had nog een verrassing in petto: een boerderij met een vrolijke beestenboel. Maar niet de vier grote honden, de eenden of de bonte kippen waren de sterren van de parade, maar de twee hangbuikzwijnen die rustig knorrend poseerden als volwaardige fotomodellen. Ze keurden hun bewonderaars geen blik waardig, maar namen graag het toegestoken groen voer aan dat hen van buiten hun modderpoel werd aangeboden.



De route ging verder naar Heijenrath waar bij Auberge de Smockelaer een lange pauze ingelast werd. De ruime tijd bij de Smockelaer was geen gevolg van een niet te stellen dorst, maar van de langzame bediening. De vlaai bleek uitverkocht en de als alternatief gekozen bitterballen konden niet snel worden gegaard. Buiten op het terras was een vlucht motorrijders neergestreken met kapitale glanzende machines, die veel bekijks en bewondering oogstten.

Daarna werd koers gezet richting Epenerheide. Een lange route bergafwaarts voerde tot aan hotel Ons Krijtland, waar een holle weg achterlangs werd ingeslagen. Via wandelpaden richting het Mechels Broek met groots zicht op het glooiende landschap werd het laatste traject naar Restaurant Geulhof in Mechelen voltooid.

Na een drankje op het terras kon worden aangeschoven voor een uitstekende maaltijd. Bij de menukeuzes was de forel uit eigen kweekvijver aan de Geul veruit favoriet. Ook het home-made ijs als dessert bleek brede goedkeuring te kunnen wegdragen. Geulhof werd een mooi slot van een geslaagde wandeldag.

Wandelleiders: chapeau en merci !!!!





Meer dan dertig leden hadden zich aangemeld voor deelname aan ons "lente-etentje" op 21 maart in het restaurant van Watersportvereniging Randwyck. Tussen half zeven en zeven uur verzamelden zij zich aan de Lage Weerd om zich vol vertrouwen over te geven aan de zorgen van Francien Dauphin bij haar uitvoering van de eerste twee werken van barmhartigheid (de hongerigen te spijsen en de dorstigen te laven).

En dat vertrouwen werd geenszins beschaamd. Francien – samen met haar dochter Kelly uitbaatsters van het verenigingsrestaurant - had het mogelijk gemaakt voorafgaande aan de seizoenstart het restaurant helemaal ter beschikking van MSC te stellen. De verwarming had het lokaal - dat vrij aan de oever van de Maas ligt - al prima op temperatuur gebracht en de tafelschikking was conform afspraak geregeld in 4 tafels van acht personen elk. Mooie tafelkleedjes sierden de tafels en ook een vers bloemetje ontbrak niet. En het mooie uitzicht op de Maas en Sint Pieter completeerde het feeërieke plaatje.

Julia heette alle aanwezigen van harte welkom en feliciteerde Peter Hofman met zijn 65<sup>e</sup> verjaardag mede namens de overige gasten.



Voor de bediening had Kelly assistentie van haar twee dochters, die toegewijd iedereen voorzagen van drank en spijs. Over alle gerechten werd enkel positief commentaar vernomen. Dankzij Karin Vermeulen, die foto's maakte van gasten en gerechten, kunnen we het lente-etentje weer even in herinnering roepen.

Het werd een smikkelpartij, die voldoende aanleiding geeft om het in 2010 gestarte initiatief om jaarlijks (in de winter) een clubetentje te organiseren, voort te zetten.



Dank aan de deelnemers voor de uitstekende ambiance en aan Francien Dauphin en haar staf voor de uitstekende verzorging.

Elle



## 27 maart 2024 : Paas-traditie

na de woensdagavond-training paaseieren met dank aan Guus Beaujean en Mieke Stax.





Varia-middag 5 april 2024

Glowgolf Maastricht

Verlag:  
Kiky van de Ven

Na een beetje puzzelwerk om de auto's geparkeerd te krijgen, was toch iedereen om 13.45 u present om te gaan Glow-golfen.

We moesten 2 partijen maken, maar dat was zo gepiept.

Na de golfstokken en balletjes in ontvangst te hebben genomen, kon het spel beginnen.



We werden verrast door de leuke opzet van de banen we reisden door blacklight en lichtgevende attributen en muurschilderingen.

Na een goede instructie van Ellis en Paul te hebben gekregen, was het voor sommigen toch nog niet zo eenvoudig om het balletje in de holes te krijgen.

Maar na wat oefenen is het toch door iedereen gelukt.

De grote winnaar was Ellis.: "PROFICIAT " bij deze.

Na afloop kregen we als verrassing nog een lekkere portie bitterballen toe.

Ter afsluiting van deze geslaagde en ontspannen middag hebben we in de Brussels Poort onder het genot van een kopje koffie de resultaten nog eens doorgenomen en deze Varia-middag afgesloten.

Het Varia-team :Kiky van de Ven



## Wandelen rond Mechelen op Pinksterzondag, 19 mei.

Op Pinksterzondag 19 mei gaan we wandelen vanuit Herberg 't Voshoes aan de Schweibergerweg 49, 6281 NE Mechelen. Herberg 't Voshoes is gelegen bovenaan de Schweiberg, aan de rand van het bos, tussen de schilderachtige dorpen Mechelen en Epen.

We starten voor de afstanden 5, 10 en 12 km allemaal om 12.00 uur vanaf de parkeerplaats van 't Voshoes. Hier zullen we ons ook verzamelen om, voor wie dat wil en zich opgegeven heeft, om 17.30 uur iets te eten.

Daar de eigenaar graag voor een groep vooraf de menukeuze wil ontvangen, vragen we jullie bij het MSC-secretariaat je keuze door te geven, uiterlijk woensdag 15 mei. Gekozen kan worden uit: forel, saté of varkenshaas. Alles met bijlagen en voor 19,50 Euro.

Ook leden die niet mee wandelen, kunnen zich aanmelden voor het diner.

De wandelleiders hopen natuurlijk op zonnig weer en een goede opkomst.



= Eindejaarswandeling 2019 naar 't Voshoes =



## Wandelweekend 13-15 oktober

Het zoeken naar een betaalbare en geschikte locatie en het voorlopen van de wandelingen, kost de wandelleiders heel wat uren aan voorbereiding. Hetgeen we uiteraard altijd graag gedaan hebben.

Maar omdat de animo van de leden om deel te nemen de laatste jaren aan het teruglopen is, willen wij nu eerst inventariseren wie nog de intentie heeft om in oktober mee te gaan. Het betreft hier dus geen definitieve aanmelding.

Mocht er te weinig deelname zijn, dan volgt er geen wandelweekend en lassen we een extra wandeldag hier in het heuvelland in.

Geef aub vóór 15 mei aan het secretariaat door als je wel geïnteresseerd bent in deelname aan het wandelweekend ([van.duurling@ziggo.nl](mailto:van.duurling@ziggo.nl), via Whatsapp of telefonisch: 06 38 56 79 11).

De wandelleiders.~



## M E R C I - M O M E N T 2 0 2 4 - 2 0 A P R I L

### Rondleiding door Kasteeltuin Oud-Valkenburg -voorheen "Sjloensmeule" - en diner bij Brasserie Kasteel Schaloen

Verslag: Harrie Hutschemakers

Zaterdag 20 april 2024. Tegen half drie verzamelen de deelnemers bij de ingang van Kasteeltuin Sjaloen bij Oud-Valkenburg. Enkelen zijn iets later maar we kunnen toch spoedig starten.

Een IVN-gids spreekt een welkomstwoord en het blijkt al spoedig dat hij enthousiast heel veel over deze ca 1,5 ha grote heemtuin kan vertellen en ons zal laten zien.



Je kunt zien dat de aanleg ooit in opdracht van iemand was, die wat meer te besteden had dan de meeste inwoners en ook dat hij vermoedelijk katholiek was. Dat blijkt onder meer uit de brede kruislings bestrate paden, want de minder bedeeden zouden die grond zeker gebruiken om gewassen te verbouwen, een in spiraalvorm gesnoeide taxus, een ring van groenblijvende palmboompjes die ook nu nog dienst doen bij de wijding op Palmzondag en bij wijdingsgebeden in huis. Ook is er een prieel om uit te rusten.



Allereerst komt de moestuin aan bod. De indeling was meestal eenvoudig en doelmatig. Men teelde een beperkt aantal soorten groenten, enkele keukenkruiden en klein fruit. Tijdens de ca 1,5 uur durende rondleiding blijkt dat er nu een veel ruimer aanbod is. Daarna passeren we de veldgewassen.

De atropine bevattende wolfskers werd vroeger gebruikt als schoonheidsmiddel, maar dat is zeker niet aan te raden aangezien de plant zeer giftig is. De plant komt maar zeer zeldzaam voor en de schrijver weet er nog eentje te staan in de omgeving van Epen.



Hij laat ons verder kalk minnende gewassen, bermflora en waardplanten zien. Zeker niet alle gewassen zijn door mij benoemd. Zo tegen het einde laat hij ons de molen van de binnenkant bewonderen met uitleg van de werking. Met name de aandrijving door een verticale turbine is voor velen verrassend.

Tot slot mogen we nog zelf de kruidentuin bekijken, omdat hij daar niet zo veel van weet te vertellen.



In het begin heeft hij ons verteld dat er iedere week, maandags ca 25 en woensdags ca 15 leden van IVN-Valkenburg in de tuin werken. Het resultaat mag er zijn, werkelijk een prachtige heemtuin. Chapeau!!



Daarna worden we ontvangen in de Brasserie Sjaloen, voor een drankje en ook een heerlijk diner. Zo te zien en te horen smaakt alles prima en een mooie gelegenheid om weer eens bij te praten.



Een toast en dank van Julia voor alle vrijwilligers van MSC.

Ik denk dat ik namens de deelnemers het bestuur hartelijk kan danken voor deze leerzame, gezellige, maar ook bourgondische middag.

Harrie

*Merci-Moment*

